

Hotels voor echte winterse gezelligheid



2. Vertes Feuilles in Saint-Sauveur: topkok met kamers

Le Pays des Collines is een stuk België dat meer aandacht verdient. Het is een schitterende streek waar je heerlijk kan wandelen. Op www.pays-des-collines.be of www.rando-nature.be vind je de mooiste routes. Gentenaar Pascal Martens kocht twee hoefetjes uit 1850 en maakte er één chambre d'hôtes van. Martens is een topkok, die onder meer in 't Oud Konijntje (Waregem) en Byblos (St Tropez) heeft gewerkt. Eten bij hem is dan ook een feest. 's Avonds haalt Pascal al zijn culinaire talent boven voor een vijfgangenmenu met regionale producten. De vijf kamers hebben alle een eigen stijl. Er is ook wellness: jacuzzi in de tuin of massages. Menu's (drie gangen) 34 euro en 75 euro (vijf gangen). Kamer met ontbijt 100 euro.

Info: Avenue des Hauts 18, 7912 Saint Sauveur, tel. 0475/46 17 56 en www.verts-feuilles.be

Ligging: op 72 km van Brussel